



BOOMBESCHRIJVING

Bomen zijn werkelijk.
Hun bladeren praten werkelijk
met woorden veelzeggend
en letterloos.
Hun toppen zingen.
Hun stammen zwijgen hoorbaar.
Hun wortels houden van de aarde.
Staande bij een boom
moet ik wel ademen als een boom.
Naar een boom ziende
zie ik hemel en aarde
in elkanders armen.
Want een boom,
een boom is een bruiloft.

Hans Andreus

